

Γιάννης Μαυρή: «Το αποτέλεσμα έχει προεξοφληθεί»

Ο διευθύνων σύμβουλος της VPR-C μιλώντας στην Κατερίνα Ακριβοπούλου

Με αφορμή το αυριανό δημοψήφισμα

» «Νομίζω ότι, και αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις πλέον όλων των αρμόδιων φορέων, κατά κάποιο τρόπο το αποτέλεσμα έχει προεξοφληθεί. Εκείνο βεβαίως που δεν έχει προεξοφληθεί είναι ο συσχετισμός, δηλαδή έχει προεξοφληθεί ότι θα κυριαρχήσει το «ΟΧΙ» στην ελληνοκυπριακή πλευρά, χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για το μέγεθος του «ΟΧΙ». Αν δηλαδή θα κυμανθεί πάνω από 70% ή κάτω από 70%».

Ερωτηθείς τι θα σημαίνει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 70%

» «Νομίζω ότι θα σημαίνει ότι υπάρχει μια κυρίαρχη και σχετικά διάχυτη τάση στην κυπριακή κοινή γνώμη που υπερβαίνει και τις κομματικές προτιμήσεις και τις κομματικές διαιρέσεις αλλά δεν δίνει βάρος στην επιχειρηματολογία που έχει ακουστεί υπέρ του «ΝΑΙ» είτε από εσωτερικούς είτε από εξωτερικούς παράγοντες.

Πιστεύω ότι το αυριανό δημοψήφισμα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα συνιστά ένα σημείο καμπής για τα ελληνοκυπριακά πολιτικά κόμματα. Πράγματι υπάρχει υπέρβαση και κομματική ανυπακοή.

Όποιος γνωρίζει το πόσο κομματικοποιημένη είναι η κυπριακή κοινωνία, νομίζω όντως θα έχει εκπλαγεί, θα είναι μια καινούργια κατάσταση και νομίζω ότι αυτό μπορεί ακριβώς να αποδοθεί στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για πολιτικές ή κομματικές τοποθετήσεις περισσότερο αλλά για μια κοινωνική στάση. Έχει να κάνει με κοινωνικά στερεότυπα, κυρίως με το θέμα της συμβίωσης των δύο κοινοτήτων, με τη στάση απέναντι στον άλλο. Εδώ φαίνεται ότι η προοπτική της συμβίωσης, της συνύπαρξης που τέθηκε επί τάπητος με το σχέδιο Ανάν το τελευταίο δεκαεξάμηνο και έγινε ξαφνικά ορατή στην κυπριακή κοινωνία, δεν συγκινεί. Δεν εξασφαλίζει εκείνη την κοινωνική συναίνεση που ένα τέτοιο σχέδιο θα απαιτούσε για να μπορέσει να είναι βιώσιμο και να υλοποιηθεί.»

ΔΗΜ.: Κύριε Μαυρή πώς βλέπετε το εσωτερικό πολιτικό τοπίο στη Λευκωσία από την Κυριακή;

ΜΑΥΡ.: Καταρχήν να πω ότι υπάρχουν σαφέστατα σημεία κλυδωνισμών...

ΔΗΜ.: κυρίως στο ΔΗΣΥ

ΜΑΥΡ.:... και τριγμών, θα έλεγα στα δύο μεγάλα κόμματα και στο Συναγερμό και στο ΑΚΕΛ, που εκφράζεται βεβαίως με διαφορετικό τρόπο στα δύο κόμματα. Ίσως ο Συναγερμός αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα με την έννοια ότι υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση της ηγεσίας θετική απέναντι στο δημοψήφισμα η οποία δεν φαίνεται να συσπειρώνει παρά μόνο το 1/3 των ψηφοφόρων του κόμματος, επομένως εδώ έχουμε μια κρίση εκπροσώπησης πιθανώς συγκυριακή, στιγμιαία, αλλά πάντως υπάρχει κρίση εκπροσώπησης.

Αντίστοιχη τάση υπήρχε και στο ΑΚΕΛ με τη διαφορά ότι εκεί η ηγεσία του κόμματος εναρμονίστηκε τελικά με το αίσθημα της βάσης τους κόμματος που ήταν επίσης πλειοψηφικά «ΟΧΙ» και ως εκ τούτου έχει αποφευχθεί μια κάθετη αντιπαράθεση με τη βάση του κόμματος.

Νομίζω ότι είναι αρκετά ρευστό το σκηνικό, όσο αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα γιατί τα μικρότερα, κυρίως το ΔΗΚΟ του προέδρου του Παπαδόπουλου και η ΕΔΕΚ είναι περισσότερο ομογενοποιημένα, οχτώ στους δέκα ψηφοφόρους τους είναι κατά του σχεδίου και αυτό είναι ένα ιστορικό στοιχείο, ήταν πάντοτε απορριπτικά, παρότι τα κόμματα του Κέντρου είναι πιο απορριπτικά από τα μεγάλα κόμματα που ήταν πιο μετριοπαθή στη διαχείριση του εθνικού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θα τεθεί επί τάπητος είναι και η ισχύς της κυβερνητικής συμμαχίας, η πολιτική ηγεμονία...

ΔΗΜ.: ...με πολύ μεγάλη πολιτική ηγεμονία του κυρίου Παπαδόπουλου

ΜΑΥΡ.:... η πολιτική ηγεμονία, η θέση και ο ρόλος του προέδρου Παπαδόπουλου που ενδεχομένως να φανούν κάποιες αντιφάσεις με την έννοια ότι στο εσωτερικό σαφώς μπορεί να βγει ενισχυμένος γιατί έχει εκφράσει το «ΟΧΙ», στο εξωτερικό θα έχει να αντιμετωπίσει τη μήνιν των διάφορων παραγόντων.

Επομένως είναι ένα αρκετά ρευστό σκηνικό και θα έλεγα μάλιστα, ότι επειδή υπάρχουν οι ευρωεκλογές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα είναι και αυτό ένα τεστ πολύ ισχυρό για το τι ακριβώς διαιρετική

τομή υπάρχει πια στα κυπριακά πολιτικά κόμματα.

Ημερομηνία : 23-04-04 (21:05)