

'Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ online

ΕΤΟΣ 46ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 15887

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2004

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

Υπάρχει δυσαρέσκεια και κόπωση από ΠΑΣΟΚ πάρα ισχυρό ρεύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας

Αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα θα βοηθήσει, δεν είναι σίγουρο όμως ότι θα ανατρέψει τη διαφορά που υπάρχει

ΤΟ 2004 θα είναι για την Ελλάδα χρόνος εκλογών. Ο πολιτικός αναλυτής, Γιάννης Μαυρής σε συνέντευξή του στον «Φ» σημειώνει πως τυχόν αλλαγή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου θα είναι θετική εξέλιξη για το κυβερνών κόμμα, ωστόσο δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να εκτιμήσει κατά πόσον αυτή η κίνηση θα ανατρέψει το προβάδισμα που έχει σταθερά τα τελευταία δυο χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν, σύμφωνα με τον κ. Μαυρή, κι άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να υπολογισθούν.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε χρονιά εκλογών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συνεχώς προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η διαφορά θα παραμείνει μέχρι και το τέλος;

- Μια τέτοια εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει ποτέ και σε καμία περίπτωση. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το κλίμα τη στιγμή που γίνονται. Το λέμε αυτό συνεχώς αλλά πολλές φορές το ξεχνάμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι πως εάν δεν αλλάξει τίποτα η τάση που έχει παγιωθεί τα δυο τελευταία χρόνια, δηλαδή το ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν φαίνεται να ανατρέπεται γραμμικά. Εάν δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές και δημιουργηθεί κάποια δυναμική η διαφορά θα παγιωθεί. Οι δημοσκοπήσεις που έγιναν τον τελευταίο μήνα επιβεβαίωσαν αυτές τις τάσεις. Τώρα γίνεται θέμα διαδοχής στο κυβερνών κόμμα τέσσερις-πέντε μήνες πριν τις εκλογές.

- Αυτό μπορεί να αποτέλεσει ένα γεγονός που θα μπορεί να ανατρέψει τη διαφορά;

- Ιστορικά έχει παρατηρηθεί ότι η αλλαγή ηγεσίας σε ένα κόμμα είναι ένας παράγοντας θετικός για την εικόνα του. Αυτό αποδείχθηκε και το 1996 με το ΠΑΣΟΚ με τη διαδοχή του Παπανδρέου από τον Σημίτη και με τη διαδοχή του Έβερτ από τον Καραμανλή, αλλά ακόμη και στην Εκκλησία με την εκλογή Χριστόδουλου. Επομένως αυτό που μπορεί να πει κανείς με περισσότερη ασφάλεια είναι ότι η αλλαγή ηγεσίας ενδέχεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην εικόνα του κόμματος. Με βάση την εικόνα που έχει καταγράψει ο Γιώργος Παπανδρέου, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι ως ένα βαθμό η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ευνοηθεί. Τώρα από αυτό το σημείο μέχρι να εκτιμήσουμε πως αυτή η δυναμική που ενδέχεται να αναπτυχθεί θα είναι επαρκής να ανατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια, την απογοήτευση από το ΠΑΣΟΚ, τη φθορά από την κυβέρνηση, υπάρχει διαφορά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τέτοια πρόβλεψη.

- Συνεπώς η αλλαγή πρέπει να συνοδευθεί με άλλα βήματα, μέτρα που αφορούν την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

- Ασφαλώς. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο η ηγεσία. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια αντίφαση σε σχέση με την κυριαρχη επιχειρηματολογία του κυβερνώντος κόμματος που μέχρι τώρα θεωρούσε τον Κώστα Σημίτη ως το ισχυρό του όπλο. Και την εικόνα του Πρωθυπουργού ως ένα από τα σημαντικά χαρτιά στον προεκλογικό αγώνα. Εάν τώρα τίθεται θέμα διαδοχής είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς γιατί θα γίνει. Θα είναι, πάντως, θέμα που θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος εάν καταφέρει ένα πρόσωπο να ανατρέψει μια τόση δυσμενή κατάσταση όπως αυτή που έχει διαμορφωθεί σε βάρος της κυβέρνησης. Τότε σημαίνει ότι ο ρόλος των ΜΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντικός πλέον. Ο ρόλος της προσωπικότητας υποκαθιστά τα κόμματα. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουν αλλάξει ριζικά τα κριτήρια των ψηφοφόρων. Είναι πιθανόν η αλλαγή της ηγεσίας να βοηθά την εικόνα του κόμματος, από εκεί και πέρα, όμως, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα και παραμέτρους. Θα γίνει πλήρης διαδοχή; Θα υπάρχει διαρρία; Οι παράγοντες της αλλαγής δεν είναι αποσαφηνισμένες και νομίζω πρέπει να αναμένουμε να διαμορφωθεί το σκηνικό. Αυτό, λοιπόν που λέγω είναι ότι ναι μεν θα υπάρξει μια δυναμική αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε κατά πόσον θα ανατρέψει το σκηνικό.

- Η περάσουμε στην αντίπερα όχθη, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ποια είναι τα ισχυρά όπλα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την εκλογική μάχη που θα την οδηγήσει στη νίκη;

- Η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραμανλής έχουν καταφέρει να βελτιώσουν ως ένα βαθμό την εικόνα του κόμματος της αντιπολίτευσης αλλά και του αρχηγού, εξισορροπώντας τη μεγάλη διαφορά που είχαν από το ΠΑΣΟΚ και τον Σημίτη στις προηγούμενες εκλογές. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρηθεί άριστη. Θα έλεγα ότι είναι σχετικά

καλύτερη από το ΠΑΣΟΚ λόγω της σοβαρής φθοράς που έχει υποστεί το κυβερνών κόμμα. Δεν είναι όμως αυτό αποτέλεσμα μιας μεγάλης δυναμικής που αναπτύχθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Επομένως, είναι ψήφος δυσαρέσκειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ της μεγαλύτερης μερίδας του εκλογικού σώματος. Υπάρχει δυσαρέσκεια και κόπωση από το ΠΑΣΟΚ παρά ισχυρό ρεύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο σημείο που θεωρείται θετικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι την τελευταία δεκαετία έχει συντελεσθεί μια σταδιακή συντηρητικοίση της ελληνικής κοινωνίας.

- Που ευνοεί τη Ν.Δ;

- Που ενδεχομένως να ευνοεί την πολιτική και εκλογική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι όμως ευθύγραμμα. Είναι, όμως, ένας παράγοντας ο οποίος την ευνοεί.

- Η αριστερά;

- Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση από τα κόμματα της αριστεράς. Είναι βέβαιο ότι εάν υπάρξει και διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ να πάμε πάλι σε μια δικομματική αναμέτρηση και μάλιστα ίσως έντονη και πολωτική.

Κώστας Βενιζέλος