



Γράφει ο Ανδρέας Βιμπισιάς andreas.bimbisias@phileleutheros.com

Δημοψήφισμα και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα δύο στοιχεία που εν πολλοίς θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των σημερινών βουλευτικών εκλογών, εκτιμά ο πολιτικός αναλυτής Γιάννης Μαυρίδης. Σε συνέντευξή του στον «Φ» ο κ. Μαυρίδης σημειώνει ότι σήμερα αναμένεται να διαφανεί εάν και σε πο βαθμό θα αποκρυσταλλωθεί και στο επίπεδο των βουλευτικών εκλογών η επίδραση του δημοψηφίσματος. Εκτιμά ότι η δύναμη των δύο μεγάλων κομμάτων θα μειωθεί κατά πέντε μονάδες και θα κυμανθεί μεταξύ 63%-64%, τα δύο κόμματα του κέντρου (ΔΗΚΟ-ΕΛΕΚ) θα επιτύχουν αντιστοίχως τις τάσεις μείωσης που είχαν προηγουμένως και η δύναμη των μικρότερων κομμάτων θα συμμοσώσει στο 10%. Επίσης αναφέρει ότι η νέα Βουλή θα έχει λιγότερα κόμματα απ' ό,τι η προηγούμενη και υπογραμμίζει ότι το σημερινό αποτέλεσμα θα επιφέρει εντονότερες πολιτικές ζυμώσεις σ' ό,τι αφορά μελλοντικές συμμαχίες.



✓ Το εκλογικό σώμα φαίνεται πιο αποκρυσταλλωμένο και να έχει πάρει τις αποφάσεις του

✓ Η αποχή αναμένεται να έχει ελαφρώς μια αύξηση

✓ Έχουμε μετακινήσεις της τελευταία στιγμής

✓ Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο και χρωματίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα

# Εντονότερες πολιτικές ζυμώσεις

## > Ο Γιάννης Μαυρίδης ακτινογραφεί τις σημερινές εκλογές και τις συμμαχίες

**Κ**ΑΤ'ΑΡΧΑΣ θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο για το πώς έδωτε την προεκλογική εκστρατεία για τις σημερινές εκλογές.

-Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν εντυπωσιακό για μένα ήταν πως αυτή τη φορά το εκλογικό σώμα έχει αποκρυστάλλωσε σχετικά νωρίς άποψη, δηλαδή βλέπω να υπάρχει ρευστότητα ψήφου που ήταν και δική μου εντύπωση αλλά παύθηκε και μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε μια πρώιμη αποκρυστάλλωση του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο σημείο είναι πως έχουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα εκλογές σε σύγκριση με τις προηγούμενες. Δεν υπάρχει εμφανώς το στοιχείο της πλώσης και της έντασης. Χωρίς αυτό να σημαίνει κυριότερα επίπεδα ενδιαφέροντος για την πολιτική και για τις εκλογές. Και αυτό θα μπορούσε να ήταν και παράδοξο.

Φαίνεται ότι για πρώτη φορά το εκλογικό σώμα είναι πιο αποκρυσταλλωμένο και φαίνεται να έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις του. Αν επαληθευθεί αυτή η εκτίμηση, τότε εννοείται η ανάλυση που φέρει τα αποτελέσματα των εκλογών να έχει χαρακτηρισίσει μεγάλο βαθμό και από το δημοψήφισμα.

**Το ζητούμενο των εκλογών θα είναι το κατά πόσο θα αποκρυσταλλωθεί και στο επίπεδο των βουλευτικών εκλογών η επίδραση του δημοψηφίσματος**

φισμα. Το ζητούμενο των εκλογών θα είναι το κατά πόσο θα αποκρυσταλλωθεί και στο επίπεδο των βουλευτικών εκλογών η επίδραση του δημοψηφίσματος. Μέχρι στιγμής το είδαμε μόνο στις ευρωεκλογές, θα δούμε εάν η επίδραση του δημοψηφίσματος διατηρείται και σε ποιο βαθμό και πως μεταφράζεται και σε αποτέλεσμα βουλευτικών εκλογών.

**Όσον αφορά το δημοψήφισμα, πιστεύετε ότι θα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο σ' αυτές τις εκλογές;**  
-Πιστεύω ότι σίγουρα θα παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Πιθανότατα το δύο μεγάλων κομμάτων έχουν επουλώσει το τραύμα του δημοψηφίσματος, όμως κάτι μένει από το δημοψήφισμα. Δηλαδή, τα πρόγματα δεν είναι όπως πριν τον δημοψηφισμα.

Και τελικά το στοιχείο που φαίνεται είναι πως οι συμμαχίες των δύο μεγάλων κομμάτων, για πρώτη φορά είναι τόσο χαλαρές. Δεν έχουμε δεσφάσει την τελευταία δεκαετία, τέτοιες συμμαχίες ούτε στο ΑΚΕΛ ούτε στο Δημοκρατικό Συναγερμό, το οποίο σημαίνει ότι αφήνεις ένα κατάλοιπο.

Το μέγεθος της επίδρασης δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Παίζεται και θα παίζεται και την τελευταία στιγμή. Θα εξαρτηθεί, πρώτον, από την ενδοκομματική αποχή, που εκτιμώ ότι θα έχει ελαφρώς μια αύξηση, και, δεύτερον, από τις μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, της τελευταίας εβδομάδας που πάνα υπάρχουν σε μια εκλογική ανμέτρηση.

Άρα, μπορεί να είμαστε αόγυροι για την τάση αλλά δεν είμαστε ακόμα αόγυροι για το μέγεθος αυτής της τάσης.

**Φαίνεται ότι και αυτές οι εκλογές θα επηρεαστούν από τις πολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα το Κυπριακό. Παρ' όλο ότι είναι βουλευτικές εκλογές τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης δεν παύουν και τότε μεγάλη σημασία.**

-Έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τις δημοσκοπήσεις που διαθέτουμε την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές του 1996, του 2001 και του 2006. Και με τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αποκτούν σχετικά μεγαλύτερη βαρύτητα απ' ό,τι είχαν πριν από δέκα χρόνια, αλλά παραμένουν πάντοτε δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με το εθνικό θέμα. Αυτό το κριτήριο των ψηφοφόρων δεν έχει μεταβληθεί. Φαίνεται ότι και αυτή τη φορά το κυρίαρχο είναι το εθνικό θέμα, αλλά επισημαίνω ότι έχουν μια σταδιακά αυξανόμενη σημασία και τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Σε μικροχρόνια προοπτική ισχύει αυτό το πρόγμα, χωρίς όμως να ανατρέπει το προτέυον.

**Σ' αυτές τις εκλογές συμμετέχουν περισσότεροι πολιτικοί σχηματισμοί απ' ό,τι στο παρελθόν. Αυτό το γεγονός επηρεάζει καθόλου το όλο σκηνικό;**

-Πιστεύω ότι επηρεάζει. Κατ' αρχάς ένα βασικό στοιχείο της ανάλυσης και της εκτίμησης μας είναι ότι παγώνεται ο χώρος των λεγόμενων μικρών κομμάτων που περίπου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατόν του εκλογικού σώματος. Στην ουσία μπορεί κανείς να

δεν είναι υπερασπιστές στο κομματικό σκηνικό της Κύπρου. Τα δύο μεγάλα κόμματα, το δημοκρατικό, και η ΔΗΣΥ, φαίνεται να έχουν μια μεσομακροπρόθεσμη συγκοπή σε σχέση με το 2001. Από το 69% πιστεύω ότι θα πέσουν κάτω από 64%, γύρω στο 63% περίπου.

Τα άλλα δύο κόμματα, του τετρακομματικού συστήματος, δηλαδή αυτά του κέντρου, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι ενισχύονται και αυτό αν επαληθευθεί στην κάλπη, θα αποδειχθεί μια αποσοβιστική συγκοπή σε σχέση με το 2001. Από το 69% πιστεύω ότι θα πέσουν κάτω από 64%, γύρω στο 63% περίπου.

Ο τρίτος χώρος είναι αυτόν των μικρότερων κομμάτων, όπου βλέπουμε κάποιες ανακαταξίες. Σήμερα έχουμε το Ευρωπαϊκό Κόμμα ενώ προηγουμένως είχαμε τους Νέους Ορίζοντες και το ΑΔΗΚ. Υπάρχουν οι Οικολόγοι, οι Ενώνονοι Δημοκράτες, υπάρχουν νέα σχήματα.

Πάντως συνολικά, αθροιστικά ο ένας στους δέκα Κυπρίους ψηφοφόρους, τα τελευταία δέκα χρόνια, τίθεται εκτός τετρακομματικού συστήματος. Αυτό φαίνεται να είναι αυτόν των μικρότερων κομμάτων, όπου βλέπουμε κάποιες ανακαταξίες. Σήμερα έχουμε το Ευρωπαϊκό Κόμμα ενώ προηγουμένως είχαμε τους Νέους Ορίζοντες και το ΑΔΗΚ. Υπάρχουν οι Οικολόγοι, οι Ενώνονοι Δημοκράτες, υπάρχουν νέα σχήματα.

**Τα πρόγματα που επιλέγουν τα κόμματα για τα ψηφοδέλτια τους, παίζουν καθόλου ρόλο σ' ό,τι αφορά τις επιλογές του εκλογικού σώματος;**  
-Πιστεύω ότι παίζουν ρόλο και χρωματίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν παύουν ότι είναι ο κυρίαρχος

παράγοντας. Δηλαδή, κατά βάση αυτό που κυριαρχεί είναι η κομματική ταύτιση, η κομματική παράδοση, η σχέση με το κόμμα. Όμως και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Ιδιαίτερα για κάποια κόμματα του εκλογικού σώματος όπως είναι οι νεότερες ηλικιακές ομάδες όπου υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση.

Αυτό ισχύει στις βουλευτικές αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό το βλέπουμε στις τοπικές εκλογές όπως είναι οι δημοτικές. Στις βουλευτικές, όπως και στις προεδρικές, παίζουν ένα ρόλο. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ο κυρίαρχος παράγοντας είναι η κομματική ταύτιση.

**Η προσωπική διαφήμιση πόσο επηρεάζει τις αποφάσεις που θα λάβουν οι ψηφοφόροι;**  
-Αυτό το στοιχείο από μόνο του δεν είναι καθοριστικό. Δεν νομίζω ότι είναι καθοριστικός παράγοντας η προσωπική διαφήμιση.

Η δυναμική ενός προσώπου δεν κρίνεται κυρίως από τη διαφήμιση που κάνει. Κυρίως κρίνεται από αν ανταποκρίνεται από κάποια κοινωνικά πρότυπα και κάποια γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει στη σχέση με το με τους ψηφοφόρους που είναι κυρίως ικανότατα, η προσωπικότητα και ποσο ανταποκρίνεται στα κοινωνικά πρότυπα και τις προσδοκίες των ψηφοφόρων.

**Δηλαδή αυτό που περνά περισσότερο είναι η προσωπική επαφή του υποψηφίου με τον ψηφοφόρο;**  
-Σταφός. Η προσωπική επαφή είναι πολύ σημαντικό και δυνατό στοιχείο των υποψηφίων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μικρές

# Οι ηγεσίες θα μείνουν αλώβητες

**Όσον αφορά τώρα το ρόλο των αρχηγών. Βλέπεται να συνεχίζεται η παράδοση που θέλει να κυριαρχεί κόμματα να είναι αρχηγικά ή αρχίζουμε να κινούμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον;**

-Όσο και αν φανεί παράδοξο ο ρόλος της ηγεσίας εννοείται ότι υπάρχουν κόμματα. Αυτό έχει να κάνει με διάφορες τάσεις της σύγχρονης πολιτικής. Η μια είναι η προνομιούχηση της πολιτικής που επιφέρει η πλειοψηφία που είναι από σημαντική και η οποία ενισχύει το ρόλο των ηγεσιών και της ηγεσίας. Η δεύτερη τάση αφορά το μετασχηματισμό των πολιτικών κομμάτων που χαρακτηρίζεται από την αποδυνάμωση των λεγόμενων μαζικών κομμάτων και του ρόλου της βάσης του κόμματος προς όφελος της ηγεσίας. Αυτές οι δύο τάσεις έχουν ως αποτέλεσμα να ενισχύεται στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος του προσώπου και του αρχηγού του κόμματος.

Άρα αυτό το στοιχείο παραμένει και μάλιστα ενισχύεται.

**Μέπως όμως είναι αυτή η τάση σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα;**  
-Εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη προνομιούχηση της πολιτικής σήμερα, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι υπάρχει και προνομιούχηση της ευθύνης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε ότι οι αλλαγές των κομματικών ηγεσιών είναι πιο συχνό φαινόμενο μετά από μια εκλογική αποτυχία. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου με βάση και τις δημοσκοπήσεις υπάρχουν αλλαγές ηγεσιών, όταν αυτές δεν δίνουν ό,τι ο αρχηγός δεν μπορεί να εξασφαλίσει εκλογική νίκη.

**Αν' αυτές τις εκλογές μπορεί να προκύψει κάτι ανάλογο στην Κύπρο;**  
-Δεν έχουμε τέτοια εκτίμηση. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.



# Τελευταίοι αποφασίζουν νέοι και γυναίκες

**Οι νέοι ψηφοφόροι πόσο θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών;**

-Στους νέους ψηφοφόρους με βάση τις δημοσκοπήσεις είδαμε να διατηρείται ο δικομματικός, Δηλαδή τα ποσοστά των δύο κομμάτων, ανάμεσα στους νέους, είναι αρκετά συζητημένα. Αυτό που προσέβαλε είναι πως οι νέοι δεν διαφοροποιούνται από κάποιον. Αυτό που μας ενδιαφέρει και θα προσέξουμε είναι η αποχή των νέων. Είναι μια κατηγορία που εμφανίζεται με μεγαλύτερο αποκρυσταλλωμένες απόψεις και ενδέχεται, αν υπάρχει αποχή, να είναι λίγο μεγαλύτερη στους νέους. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα διακριτό ως προς τους νέους ψηφοφόρους.

**Κάποιες μετρήσεις είναι δείξει μια αποχή των νέων στην ενεργό εμπλοκή στα πολιτικά δράματα;**

-Συγκριτικά η πολιτική συμμετοχή είναι σχετικά μειωμένη ανάμεσα στους νέους. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει εικόνα καθολικής απαξίωσης της πολιτικής. Τα ποσοστά αυτά, συγκριτικά με τους πιο ηλικιωμένους και άλλες γενιές Κυπρίων, είναι σχετικά χαμηλότερα. Αυτό είναι κάτι που δεν αποτελεί κυριαρχία ιδιομορφία. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που υπάρχει σε όλες τις χώρες η κάπως μειωμένη σχέση των νέων με την πολιτική.

**Αυτή η μη ενεργός ανάμειξη των νέων δεν επηρεάζει στις αποφάσεις τους όσον αφορά την ψηφοφορία;**

-Κατά κανόνα οι νέοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που είναι περισσότερο ανοποφασιστοί. Έχει παρατηρηθεί ότι παίρνουν τις αποφάσεις τους τα τελευταία διάστημα. Είναι ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό των νέων αυτή η στάση έναντι της πολιτικής και των κομμάτων.

**Και είναι αυτοί που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή;**

-Από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτών που δηλώνουν ότι αποφάσισαν την τελευταία στιγμή, είναι νέοι, είναι περισσότερο γυναίκες. Υπάρχουν βέβαια και φαινομενικά χαρακτηριστικά. Μπορεί σε κάποια αναμέτρηση, κάποια συγκυρία, οι ψηφοφόροι κάποιοι κομμάτια να εμφανίζονται περισσότερο αποφασιστικοί. Σ' αυτές τις εκλογές δεν κυριαρχούν τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα έλεγα ότι αυτό που βρήκαμε είναι ότι οι ανοποφασιστοί ήταν στα συνήθιστα επίπεδα και αφορούσαν κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Είναι οι ομάδες του εκλογικού σώματος που όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όπως είναι οι γυναίκες και

χώρες όπως η Κύπρος.

**Μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις σ' αυτές τις εκλογές;**

-Πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές αυτές είναι εκλογές της νέας εποχής για την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικές εκλογές, είναι σημερινές μετά την ένταξη και κυρίως μετά το δημοψήφισμα.

Πιστεύω ότι αυτές οι σοβαρές μεταβολές που έχουν επισυμβεί στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου θα καταγραφούν με σχετικά έντονο τρόπο σ' αυτό το αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε όμως μέχρι το βράδυ για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό.

**Η νέα Βουλή προβλέπεται να είναι στα επίπεδα εκπροσώπησης όπως και η προηγούμενη;**

-Δεν είναι βέβαιο ότι θα εξασκολευθώσουν να εκπροσωπούνται οκτώ κόμματα. Μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός. Μπορεί να έχουμε λιγότερα κόμματα στη νέα Βουλή. Κάποιοι θα δώσουν σκληρή μάχη για εκπροσώπηση στη νέα Βουλή αφού όπως είδαμε και δημοσκοπήσεις φαίνεται να κινούνται γύρω από το όριο του εκλογικού σώματος και άρα εκπροσώπηση τους είναι επιβόητη.

Έχουμε επίσης τη συγχώνευση δύο κομμάτων, των Νέων Ορίζοντων και ΑΔΗΚ, σε ένα. Άρα και απ' αυτό προκύπτει μια μείωση των κομμάτων που εκπροσωπούνται. Μένει ανοικτό το θέμα των πολύ μικρών κομμάτων που είναι δύσκολο να εκπροσωπούντο καθόλου του εκλογικού νέου. Άρα το πιο πιθανό με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι να υπάρχουν λιγότερα κόμματα στη νέα Βουλή.

**Ποιές είναι οι συμμαχίες, συνεργασίες κ.λπ.;**  
-Πιστεύω ότι θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι θα υπάρξει έντονη ζύμωση μετά τις βουλευτικές, ίσως εντονότερες απ' ό,τι φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή.